



Hey allemaal!

Het nieuwe scoutsjaar komt er weer aan. Het is nog even raden naar wie jullie nieuwe leiding wordt, maar we zetten zeker en vast ons beste beentje voor om ons samen er een fantastisch jaar van te maken.

6/09/2014 Overgang 14.00 – 17.00 uur



Vandaag zetten we onze derdejaars in de bloem(etjes), modder, ketchup, mayonaise, water, eitjes,... Wie weet wat het dit jaar wordt. In ieder geval is het dus aan hun om te bewijzen, dat ze het wel waard zijn om aan te sluiten bij de givers. **Vergeet ook zeker geen reserve kleren.** De rest van de jong-givers mag uiteraard supporteren, maar voor jullie staat er een leuk programma klaar. We spreken met z'n allen af om **14 uur aan het lokaal in W'hei met de fiets.** Meer info vooraan dit skoeteke.

13/09/2014 Kennismakingsspelletjes 14.00 – 17.00 uur

De overgang zit er op en we verwelkomen vandaag onze nieuwe leden bij de jong-givers. Om hen meteen op te nemen in de groep gaan we al spelend elkaar beter leren kennen.



Ik heb honderden vrienden op Facebook die ik nog nooit heb ontmoet.

In mijn tijd noemden we dat soort vrienden 'denkbeeldig'...

20/09/2014 Sportvergadering 14.00 – 17.00 uur



Smeer jullie benen, armen en torso alvast maar in, want vandaag gaan we sporten! Zowel bal-, loop- en misschien zelfs denksporten komen vandaag aan bod. Laat maar eens zien wie van jullie de strafste jong-giver is.

27/09/2014 Geen scouts!

Helaas is het vandaag geen vergadering, want jullie leiding gaat dit weekend het hele jaar opstellen, zodat jullie elke week met volle geesting naar de scouts willen komen!!

Groetjes jullie nieuwe leiding!!