

België-Belgique
P.B.
2440 GEEL 1
12/2628



't skootekteke

Maandblad van vzw St-Aloysiuscouts Geel

35^{ste} jaargang: 2015-2016

Afgiftekantoor: 2440 Geel

Maand: Maart 2016

Nummer: 7

P409906

Grote Paasspel

Zaterdag 26 maart

Info volgt via mail

Oudervergadering

Zaterdag 16 april @ Bel

Afzendadres en VU

Elien Verbiest

Hezemeerdijk 22

2440 Geel





Zaterdag 26 maart: Paasspel

Op **zaterdag 26 maart** spelen de jongste takken (kapoenen, wolven en wouters) het **grote paasspel**. De **locatie en de precieze uren worden nog meegedeeld via mail**, dus houdt deze zeker in de gate de komende weken!

Zaterdag 16 April: Oudervergadering

Zaterdag 16 april staat er een primeur op het programma. Op deze dag mogen al onze leden hun mama, papa, broertjes en zusjes meenemen naar de scouts. Dit is een unieke kans voor alle ouders om samen met hun kinderen een leuke namiddag te beleven en om zelf eens te ervaren wat hun (b)engeltjes zoal doen op de scouts!

Deze activiteit zal plaatsvinden in de **Belse bossen**. Om **13u30 komen we samen aan de Kruiskwacht**, de scoutslokalen in Bel. Wij hebben voor jullie een actieve tocht uitgestippeld, waarbij je onderweg voor verschillende uitdagingen zal komen te staan. Om **16u30 zit de vergadering er op** en is er nog de mogelijkheid om een drankje te nuttigen en eventueel wat bij te kletsen met de leiding en de andere ouders. **De vergadering is bedoeld voor zowel de oudste als de jongste takken**. Iedereen is dus welkom! Wij hopen alvast op een massale opkomst, zodat we er een gezellige en toffe namiddag van kunnen maken!



kapoenen

GEEL



Dag kapoentjes!

Hier kunnen jullie vinden wat we deze maand gaan doen op de scouts, maar jullie moeten er wel eerst even voor nadenken! Je moet de tekstjes lezen, de pijlen volgen en dan weet je alles!!





Zaterdag 5/3/2016 van 14u-17u

Bingo: hopelijk staat het geluk vandaag aan jouw kant!



Zaterdag 12/3/2016

Helaas pindakaas, geen scouts vandaag.

Het is kampplanningsweekend voor de leiding.

Zaterdag 19/3/2016 van 10u-12u

Tuttefruttebollequiz: Warm je kaakspieren al maar op, want je zal ze nodig hebben! (Van 10u-12u, omdat het palmenmarkt is.)



Zaterdag 26/3/2016 van 14u-17u

Vandaag doen we een paasspel:
meer info volgt nog via mail

Groetjes van:
Joris, Lotte, Ann-Sophie, Arne en Wout



Dag wolven!

Deze maand staan we weer klaar met de allerleukste activiteiten. Hopelijk kunnen jullie goed puzzelen, want de vergaderingen zitten verborgen in het kruiswoordraadsel!



Hints:

- 1 = 5 maart: Koken op een houtvuur, 10-14u. Kunnen enkele ouders ons naar Bel vervoeren en terug komen halen?
- 2 = 19 maart: Botsauto's, 10-12u. Afspraak aan de Bogaard
- 3 = 12 maart: Vandaag is het geen scouts, omdat de leiding jullie kamp gaat voorbereiden.
- 4 = 26 maart: Paaseitjes, 14u-17u. Info volgt nog via mail.

Vele groetjes van jullie fantastische leiding: Smedtje, Jolan, Jeroen, Dieter & Bert

Oplosning:
 1 = Woudloperskeuken
 2 = Kernis
 4 = Paasspel



Liefste wouters,

Hopelijk zijn jullie klaar voor de weekends in maart, want het zullen weer super fijne zaterdagen worden! Wij hebben er alvast vééél zin in!

Benieuwd wat we gaan doen? Lees dan snel verder!

Zaterdag 5 maart van 14 uur tot 17 uur. Welke wouter kent het meeste over de nieuwe en de oude series van Ketnet? En wie kijkt er wel eens naar Het Nieuws of Karrewiet? We zullen dit te weten komen op onze televisiequiz! .

Zaterdag 12 maart is het **geen scouts**. De leiding is dan op kampplanningsweekend om een super leuk kamp voor te bereiden.

Zaterdag 19 maart gaan we van **10 uur tot 12 uur** onze eigen wouter T-shirts maken. Wie is de echte Picasso onder onze wouters? Vergeet zeker geen wit T-shirt mee te nemen!!

Zaterdag 26 maart gaan we het grote paasspel spelen. Verdere info volgt nog via mail.

Groetjes van jullie leiding: Toon, Daan, Jasper, Akash, Mathias en Marie

F	K	B	M	B	V	R	V	H	S	T	D	Y	O	E	O	U	V
P	U	F	M	F	H	R	E	N	J	D	P	L	D	O	Y	J	M
C	E	W	J	O	P	S	Y	P	L	J	C	A	C	S	I	L	U
C	L	O	L	P	W	D	Y	D	S	U	B	H	S	T	O	O	N
F	E	I	S	I	V	E	L	E	T	A	T	O	R	E	S	Z	F
Q	Q	V	A	K	A	S	H	M	Z	-	J	B	T	U	N	O	R
L	I	A	M	M	H	F	A	I	S	P	V	Z	G	I	L	P	E
O	S	E	M	S	H	R	W	H	W	I	L	E	P	F	D	N	V
E	M	B	Q	H	I	H	I	V	S	Y	E	Y	F	E	G	L	S
T	E	X	R	E	A	R	U	R	L	W	W	A	S	I	N	P	T
A	L	M	X	C	T	S	N	E	U	L	V	W	A	T	I	S	E
L	Q	N	P	D	R	V	P	O	Y	T	C	J	I	A	D	G	K
G	U	R	E	E	N	S	Z	N	O	X	Z	U	H	E	I	C	E
D	Y	M	T	L	S	N	I	A	M	L	L	V	T	R	E	Q	N
B	L	U	L	D	E	T	U	J	H	L	B	G	A	C	L	R	E
I	O	E	A	L	O	P	Q	W	M	F	H	A	M	T	K	J	N
W	R	T	Y	S	U	O	S	B	E	S	N	L	J	Q	V	W	Q
M	S	X	N	Y	J	P	N	N	A	A	D	D	B	S	Y	T	I

Zoek:

jullie leiding
 Pasen
 sjabloon
 stadspel
 tekenen
 wouters
 creatief
 leuk
 quiz
 spelen
 t-shirt
 televisie
 verf



jong verkenners

GEEL

Dag jongverkeners,

Als leiding willen wij jullie het goede voorbeeld geven. Daarom deze week wat meer info over het beste voorbeeld op het vlak van survival: Bear Grylls.

Grylls werd geboren in Noord-Ierland en groeide vanaf zijn vierde op op het eiland Wight als zoon van Sally en Michael Grylls, politicus van de Conservative Party. Hij ging naar Eton College en nadat hij het leger verlaten had, studeerde hij parttime Spaans aan de Universiteit van Londen, waar hij in 2002 afstudeerde.

Bear is getrouwd met Shara met wie hij drie zonen heeft: Jesse, Marmaduke en Huckleberry.

Sinds juli 2009 is hij **Chief Scout**, hoofd van de scouting-jeugdbeweging in Groot-Brittannië, wat er voor heeft gezorgd dat het ledenaantal van de Britse scouting aanzienlijk is toegenomen.

Zaterdag 5 maart – 1 tegen allen – 14u tot 17u (Boogaard)

Bear Grylls diende drie jaar lang als "Specialist Combat Survival Instructor and Patrol Medic" bij de SAS reservisten. Zijn militaire dienst eindigde in 1996 na een parachute-ongeluk tijdens een vakantie in Afrika. Zijn parachute scheurde op een hoogte van 500 meter. Hij landde op zijn rug en brak drie ruggenwervels (t8, t10 en t12). Hij moest een jaar revalideren en richtte zich daarna op zijn jongensdroom: het beklimmen van de Mount Everest.

Zaterdag 12 maart – Geen Scouts – Kampplanningsweekend leiding

Grylls werkt als internationale motivatietrainer. Ook verscheen hij op televisie in een reclamefilmpje voor Sure deodorant. Hij is te gast geweest in diverse praatprogramma's op televisie, zoals The Oprah Winfrey Show en de programma's van Jonathan Ross, Conan O'Brien, Jay Leno, The Graham Norton Show, David Letterman en Jimmy Kimmel. In 2005 maakte hij een documentaireserie met de naam Escape to the Legion, waarin hijzelf en andere 'rekruten' gevolgd werden tijdens een maandlange training voor het Franse Vreemdelingenlegioen. In 2009 werd Bear "chief scout UK" Hij nam deze titel over van Peter Duncan. Hiermee is hij de jongste "chief scout" ooit.



Zaterdag 19 maart – Palmenmarkt – 10u tot 12u (Boogaard)

Grylls presenteerde het programma Ultimate Survival op Discovery Channel. In het programma werd hij gedropt in een afgelegen gebied en gefilmd terwijl hij overlevingstechnieken toonde. Meestal was het enige dat hij bij zich had een zakmes, een vuursteen en een fles water. Ook toonde hij wat er zoal eetbaar is. Dit zijn vooral insecten en andere geleedpotigen, maar ook andere dieren, planten, uitwerpselen en eieren. In 2010 ging zijn tweede programma Worst Case Scenario in première op de Amerikaanse televisie en later ook op het Nederlandse Discovery Channel.



Zaterdag 26 maart – Ruige Spelen – 14u tot 17u (Boogaard)

Grylls is in maart 2012 ontslagen bij Discovery Channel wegens het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Ook weigerde hij enkele, onbekende, programma's te presenteren. Kort daarna maakte NBC bekend samen met Grylls aan een nieuw survivalprogramma te werken.



Dag JGV!

Kijk snel naar de activiteiten van deze maand en houdt vooral de uren goed in de gaten!

Zaterdag **5 maart** gaan we naar de markt van Geel voor een stadsspel. De vergadering zal doorgaan van **10u tot 13 u**. Vergeet dus zeker niet met de fiets te komen



12 maart is het helaas geen scouts, want de leiding is dan op kamplanningsweekend.

19 maart

Haal jullie potten en pannen al maar boven, want vandaag is het woudloperskeuken. We spreken om **10u** af aan de lokalen van Winkelomheide om dan samen naar Bel te fietsen. Daar gaan we dan ons eigen potje klaarmaken! We zijn tegen **13u** terug in Winkelomheide.

Als laatste vergadering van de maand gaan we op **26 maart** een fietstochtje maken. We vertrekken om **10u** en komen om **17u** terug aan in Winkelomheide. We zijn een hele dag op trot, dus je kan best een lunchpakket meenemen en vergeet zeker jullie fiets niet :-P!



Groetjes van: Charlotte, Stef, Gertjan en Thomas

verkenners

GEEL



5 maart (14u – 17u)



12 maart



19 maart (10u – 12u o.w.v. Palmemarkt)



26/27 maart (10u - ±14u) Price: €35
Secret location!



Vele groetjes van: Liese Thinking Dinosaur, Be Like Brent, Succes Child Rik en Brace Yourselves Bwei!



Op elfjarige leeftijd komt Harry Potter erachter dat hij geen normale jongen is, maar een tovenaars. Zijn gemene oom en tante hebben al sinds vroege leeftijd systematisch tegen hem gelogen. Zijn ouders zijn namelijk niet verongelukt, zoals zij beweerden, maar vermoord door de meest gevreesde tovenaars aller tijden, Voldemort, die ook Harry probeerde te vermoorden. Harry overleefde van twee tot vijf op vijf maart

Leidingswissel doordat de geest van zijn moeder hem beschermde met "liefde". Ondanks de bescherming bleef er wel een bliksemvormig litteken op zijn voorhoofd. Tien jaar later wordt hij uitgenodigd om naar school te gaan op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, onder leiding van Albus Perkamentus. Het kasteel waar les wordt gegeven, kan alleen met een magische trein, deZweinsteinexpres, worden vandaag op de negentiende is het in de voormiddag want het is verrassingsvergadering van 10 tot 12u breng vier euro mee. bereikt. Deze trein vertrekt vanaf Perron 9^{3/4} op King's Cross Station in Londen. Harry wordt al snel vrienden met Ron Wemel, de jongste zoon van een volbloedtovenaarsfamilie, en Hermelien Griffel, een zeer intelligent meisje van Dreuzelouders. Net zo snel vindt Harry een aartsvijand: Draco Malfidus. Harry leert van alles over de toverwereld, de sport, de regels, maar vooral veel spreuken. Op den twaalfde is het geen scouts want dan is jullie leiding het kamp aan het opstellen. Langzaam maar zeker beseft hij dat hem een belangrijke taak wacht: hij moet zich wreken op de moordenaar van zijn ouders en zoveel andere tovenaars en heksen: Heer Voldemort. In de school blijkt de ingang van het pad naar de Steen der Wijzen, waarvan de eigenaar onsterfelijk kan worden, op de derde verdieping verborgen te liggen. Harry en zijn vrienden de 26^e en 27^e is het Feestweekend meer info volgt. komen erachter dat er een samenzwering bestaat om de Steen te stelen. Hun hoofdverdachte wordt de leraar Toverdranken, Severus Sneep. In achtervolging op de mogelijke dief, weet het trio langs verschillende hindernissen te komen. Harry staat uiteindelijk oog in oog met de stotterende professor Krinkel, die dienaar van Voldemort blijkt te zijn. Deze probeert Harry te gebruiken om de Steen te vinden, maar de Heer van het Duister faalt. Voldemort wordt verslagen en professor Krinkel sterft.

Groeten elle leiding...

