

België-Belgique  
P.B.  
2440 GEEL 1  
12/2628



# 't skootekteke

Maandblad van vzw St-Aloysiuscouts Geel

42<sup>ste</sup> jaargang: 2022-2023  
Afgiftekantoor: 2440 Geel  
Maand: november 2022  
Nummer: 3  
P409906

**10 november koffiehuisje**  
**@lokalenGeel**

**11 november Wafelverkoop**  
**(12/11 geen scouts!)**

**27 november mosselsouper**  
**@OCWinkelomheide**

Afzendadres en VU  
Sint-aloyssiusscouts VZW  
Schuttershof 2C  
2440 Geel





## Koffiehuisje: 10 november

Op **donderdag 10 november** organiseren we met onze St-Aloysiuscouts net als vorig jaar een koffiehuisje ten voordele van de scoutswerking. Voor een lekkere Brusselse wafel met slagroom of chocoladesaus heten wij u van harte welkom aan onze **lokalen in Geel**. Gewoon iets komen drinken? Het kan!! Het koffiehuisje opent **donderdag om 19.00u**.



## Wafelenbak: 11 november

**Vrijdag 11 november** trekken onze leden naar jaarlijkse gewoonte door de straten van Geel om onze lekkere Brusselse wafels van huis tot huis te verkopen. Alle leden worden om **9u** aan hun **eigen lokalen** verwacht.

De **jongste takken** (kapoenen, wolven en wouters) gaan te voet wafels verkopen en nemen daarom best een **mandje of zak** mee. Zij mogen terug huiswaarts keren omstreeks 12u 's middags.

De **oudste takken** gaan met de **fiets** wafels verkopen. Het is daarom aangeraden om een doos, mandje of fietszakken mee te nemen. Zij mogen naar huis wanneer de laatste wafels uitverkocht zijn. Meestal is dit rond 14u.

OPGELET! Door de wafelenbak is het **zaterdag 12 november GEEN scouts!** (Met uitzondering van de jong-givers, zij gaan dan op weekend.)

## Mosselsouper: 27 november

Om de maand af te sluiten, nodigen we jullie ook graag nog uit op onze mosselsouper! Deze zal terug plaatsvinden in het Ontmoetingscentrum van Winkelomheide te kemeldijk 5. De opbrengsten van dit eetfestijn gaan naar het buitenlands kamp van 2024. Kom dus zeker onze givers en verkenners sponsoren en geniet van lekkere mosselen, kip, loempia's (vegi) of curryworsten!

Om verspilling en enorme drukte tegen te gaan vragen we ook om zoveel mogelijk op voorhand in te schrijven via volgende form: <https://forms.gle/CCf1KgrotMTFLcZb7>

Meer info is ook te vinden op de site of op facebook.



Tot dan!



Hallo liefste kapoentjes deze maand hebben we weer leuke vergaderingen voor jullie!!!

5/11

Deze week is het wafelverkoop van 9u tot 12u.  
(grote rugzak is altijd handig).

11/11

Smurfen spel van 14u tot 17u  
( wandelschoentjes zijn aangeraden).

12/11

Knutselen voor mosselsouper van 14u tot 17u.

19/11

Geel tegen de hei van 14u tot 17u  
(Rechtstreeks naar de hei).

26/11

Vandaag is het spijtig genoeg geen scouts.

Groetjes van jullie leiding.



Dag kapoenen, deze week staan er weer leuke activiteiten klaar. Kijken jullie mee wat we gaan doen?

5/11 gaan we die van Geel verslaan! Want het is Geel tegen de Hei. Van **14u tot 17u**.



11/11 is het onze jaarlijkse wafelverkoop. Komen jullie mee wafels verkopen? Van **9u tot 12u**.  
**Opgelet! 12/11 is het dan GEEN scouts.**

19/11 Hopelijk hebben jullie zin om te knutselen? Want vandaag gaan we kunstwerkjes maken voor de mosselsouper. Van **14u tot 17u**.



26/11 Maak jullie al maar klaar want vandaag is het pismo. Van **14u tot 17u**.

Groetjes van jullie leiding Tycho,Toon,Liesl

# wolven

GEEL



05/05



11/05 9u-12u => 12/05 Geen scouts



19/05



26/05



Hey Wolven, Deze maand is weer vol gepland met leuke activiteiten. Verbind de duo's met elkaar om er achter te komen wat we zullen uitspoken deze maand! Groetjes jullie Leiding!

Verrassingsvergadering



Knutselen voor mosselsouper



Partysnack quiz



Wafellenbak





# jong verkenners

GEEL

Dag Jong-verkenners, in de maand november staan er weer tal van leuke activiteiten gepland.

4 November: Jackass vergadering van 14u- 17u.



11 November: Wafelenbak van 10 u- einde (zie vooraan skoeteke)



12 november: Geen scouts!



19 november: Geel vs W'Hei van 14u-17u



29 november: Pizza-vergadering van 14u-17u



Groetjes van jullie favoriete leiding!!!





# verkenners

GEEL

Buongiorno, ecco gli orari di novembre ! :)



**4-5-6 november**

**Conchiglioni**  
Geel VS Hei



**11 november**

**Papardelle**  
Vandaag gaan we  
de mosselsouper  
helpen klaarzetten



**19 november**

**Rigatoni**  
Wafelverkoop, de  
dag erna (zaterdag)  
is het geen scouts



**26 november**

**Linguine**  
Ardennenweekend,  
extra info volgt



## Halloween

**Halloween** is een feestdag die valt op 31 oktober. Traditioneel wordt Halloween vooral gevierd in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada. Inmiddels heeft het feest ook sterk 4/11-6/11 Ardennen weekend (meer info volgt) aan populariteit gewonnen in andere delen van de wereld, met name in Europa, Latijns-Amerika, Australië en Oost-Azië.

Op 31 oktober verkleden kinderen zich en bellen of kloppen als het donker wordt aan bij huizen in de buurt die versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen *trick or treat!*, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven. De bewoners geven de kinderen dan snoepjes. Tieners en jonge volwassenen gaan soms naar halloweenfeesten.

### Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De naam "Halloween" is afgeleid 11/11 wafelenbak (12/11 geen scouts) van *Hallow-e'en*, oftewel *All Hallows Eve* (Allerheiligenavond), de avond voor Allerheiligen, 1 november.<sup>[1]</sup>

In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was dan binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische Nieuwjaar of *Samhain* (uitspraak *Saun*, dat ook het Ierse woord is geworden voor de maand november). Er zijn geen aanwijzingen dat er aan dit feest aan het einde van de zomer bepaalde cultische of rituele gebruiken waren verbonden.<sup>[2]</sup>

In de 9e eeuw vierden Frankische en Engelse christenen Allerheiligen op 1 november, terwijl men in Ierland Allerheiligen op 20 april vierde. In de loop van de tijd ontstonden er allerlei christelijke gewoontes. Op Allerzielen (2 november) 19/11 Geel VS Hei gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden om zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. De *trick-or-treattocht* vindt wellicht daar zijn oorsprong.

### Halloween in de Verenigde Staten[bewerken | brontekst bewerken]

In de Verenigde Staten maakte het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS dook in deze tijd de bekende *jack-o'-lantern* op, een uitgeholde pompoen die op een gezicht lijkt. Wereldwijd is dit wellicht het bekendste symbool van Halloween geworden.

Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Halloween in de VS vooral een kinderfeest. Tijdens dit kinderfeest gaan de kinderen 's avonds (veelal onder begeleiding van een oudere) verkled langs de deuren en vragen om een traktatie (*trick or treat*). De bedoeling 26/11 klaarzetten Mosselsouper is om diegene die opendoet een beetje bang te maken. Vanaf de jaren 1980 werd het ook steeds meer een feest voor volwassenen. De verkleedpartijen en het griezelaspect werden steeds belangrijker.<sup>[3]</sup> [Groetjes van de leukste leiding XOXO](#)

